

Geachte voorzitter, geachte commissieleden

Ik heb vorige week getracht U een beeld te geven van mezelf als mens. Ik vond dit uitzonderlijk belangrijk en wil graag nogmaals herhalen dat ik mijn volledige medewerking gegeven heb. Mijn verklaring, die totaal parallel loopt met het verhoor door de onderzoekscoördinator, overhandigd heb met als enige bedoeling een eerlijk en correcte conclusie te krijgen.

Meneer Wagner noemt onze club maffia en rot... Zonder onderzoek vernedert hij ieder lid van deze club. Honderden vrijwilligers die deze club graag zien en hun vrije tijd, net als ik, aan onze club met passie schenken. Honderden jeugdspelers, minstens vijfhonderd, dus met meer dan duizend ouders die dromen en veel opofferen voor hun hobby. Bedrijven die hun naam willen verbinden aan deze fantastische club en die ook hun steun geven aan deze sport en club. Duizenden supporters die deze club dragen en hun hart en ziel geven voor deze club... Dit alles noem je maffia? In één uitspraak maak je iedereen belachelijk, ontnem je al deze mensen hun ziel! Een club die niet betrokken was bij die inval voor fiscale fraude, een club die jaarlijks in de top drie staat van de clubs met de grootste en sterkste community werking! Ons bedrijf dat we gratis open stellen voor het verenigingsleven, seniorenverenigingen, jobbeurzen; alles uit sociale gedrevenheid en met het hart op de juiste plaats. Belangeloos tracht ik aanwezig te zijn op al deze initiatieven om de gedragenheid van deze club te vergroten! En u tracht deze fundering van dit bedrijf met uw uitspraak te vernietigen. U probeert een bom te leggen onder deze club zonder onderzoek naar deze club...

Geachte voorzitter en commissieleden, ik had uiteraard liever gehad dat de kalender anders was geweest, dat die laatste wedstrijd niet beslissend zou geweest zijn. De kalender en de prestaties zorgden er echter voor dat die wedstrijd allesbeslissend was! Niemand met fatsoen wil graag de genadeslag toebrengen. Een seizoen is echter meer dan één wedstrijd en dat was ook mijn gevoel die bewuste week. Zoals ikzelf stelde in mijn getapt gesprek met Evert de Maesschalck, dat ging over het overtuigen van hem en Davy Roef om in te stappen in de optie die we bedongen hadden bij transfer van Morioka, 'sport moet altijd sport blijven'. In die bewuste periode heb ik waarschijnlijk meer dan duizend telefoons gedaan; deze zijn allen getapt. Zowel privé, zakelijk, als voetbalgerelateerd. In al die gesprekken spreek ik nooit over een persoonlijke voorkeur; wel over respect naar Mechelen. Mijn respect voor onze sport en beide clubs is te groot. Het is toch niet strafbaar na een wedstrijd te analyseren en te cijferen als bestuur wat deze wedstrijd na afloop voor resultaat had. Laat het ook duidelijk zijn dat deze afloop financieel een groot verlies betekende.

Ik ben benaderd door de heer Veljkovic, maffia volgens meneer Wagner! Sinds medio 2015 ben ik sportief eindverantwoordelijke van deze club. Ik heb geen enkele inkomende speler samen met hem gedaan in al die jaren, mijn inzicht over deze man was dus nihil! Kruip eens in mijn hoofd: ik wist niet van de meldingsplicht en vond het dus echt mijn opdracht mijn club en spelers te beschermen tegen dergelijke benadering. Enkel en alleen daarom wilde ik hem nogmaals heel duidelijk maken dat mijn club niet zou meewerken!!! Dat ik daar verveeld mee zat en het erg vond, bewijzen meerdere taps en gesprekken. Maar ik wil ook zeer duidelijk zijn dat ik overtuigd was en ben dat ik die benadering geblokt heb en er mee voor gezorgd heb dat die wedstrijd een eerlijk verloop kende. Voor mezelf was dat reeds lang afgesloten tot die bewuste 10 oktober. Ik ben nog steeds honderd procent overtuigd dat mijn club, onze spelers gespeeld hebben zoals het hoort en met overtuiging; het kernwoord van onze visie! Kijk naar de redding op de lijn van Buatu in de 83e minuut, de wereldsafe van Davy Roef in de 90e minuut! Onze toenmalige kapitein Jans is niet verhoord en heeft op eigen initiatief zijn mening neergeschreven omdat hij overtuigd was dat zijn club en collega's uiterst correct zijn. Dit bewijst toch alles?

Ik heb die benadering van makelaar Veljkovic niet gemeld, in de volle overtuiging dat ik correct aan het handelen was. Ik wist niet dat ik iets meer moest doen dan de poging afblokken. Bij mijn eerste bezoek bij mijn advocaat, op 15 oktober, heeft meester Maes me gemeld dat er in de voetbalbond

een meldingsplicht geldt. Dat was de eerste keer dat ik er iets van hoorde. Ik heb hierover al heel veel nagedacht. Als ik te verbergen zou hebben, zou ik toch nooit volledige verklaringen afleggen bij de onderzoeksrechter en/of onderzoekscoördinator?

Meer dan zeven maanden worden lastiggevallen met onwaarheden is zeer zwaar. Je word iedere dag beklad, je mag niet reageren of je verliest je waardigheid. Je moet je gewoon focussen op de verdediging. Meneer Wagner, je kan je niet voorstellen hoe het voelt om valselijk te worden beschuldigd. Ikzelf heb er telkens toezicht op gehouden om dit niet te doen! Ik hoopte dat u zich zou baseren op feiten en niet op zinnen uit halve taps om die een ander perspectief te plaatsen. Uzelf concludeert dat er geen aanwijsbare feiten zijn, maar u wil wel mijn club en mijn persoon dan ten onrechte beschuldigen van valsspelen. De feiten die het omgekeerde bewijzen laat je gewoon links liggen. Onbegrijpelijk, toch?

Zelfs taps waar onderzoeksrechter Raskin geen enkele vraag over stelde worden nu gebruikt en misbruikt. Ik betreur dat de advocaat van Lokeren, dat sportief gedegradeerd is en totaal geen nadelige partij is, zwaar uithaalt naar mijn club en mezelf onder het motto van 'de een zijn dood, ...' Ik zou het als voorzitter nooit toestaan dit te gebruiken of misbruiken.

Eigenlijk heb ik altijd vertrouwen gehad in een goede afloop van deze zaak. Ik heb niets misdaan dus er kan de club en mij niets overkomen, dacht ik telkens. Er is wel met modder naar mij gegooid in een welbepaald deel van de pers, maar ik zal dit alles kunnen rechtekken als ik mij eindelijk zal kunnen verdedigen. Nu begin ik te twijfelen, eerlijk gezegd. Vele mensen zeggen dat het al lang beslist is, dat ik moet vechten tegen machten waarvan ik nooit kan winnen, dat Waasland-Beveren een kleine club is die zal worden opgeofferd, dat er zeker koppen moeten rollen want dat dit uiterst magere dossier wel het enige resultaat lijkt te zijn van de hele operatie 'Propere Handen': een match die door mijn toedoen niet gefixt werd en zonder enige sportieve impact bleef, want het was Mechelen dat zakte en niet Eupen.

Ik blijf ook steeds het gevoel hebben dat wij moeten aantonen dat er géén matchfixing was, terwijl in een normaal rechtssysteem het juist omgekeerd is: iemand blijft onschuldig tot het tegendeel wordt bewezen.

Het enige wat men mij kan verwijten is die meldingsplicht. Zoals al gezegd, ik wist het niet, maar ik vraag mij wel af waarom bepaalde van mijn collega's uit andere clubs die ook benaderd zijn in dit dossier hier vandaag dan niet moeten terechtstaan voor diezelfde meldingsplicht.

Geachte voorzitter, geachte commissieleden ik wil afsluiten met nogmaals mijn hoop uit te spreken dat mijn club, mijn collega's en ikzelf mogen rekenen op een eerlijk proces. Ik heb het ongelooflijk zwaar en wordt regelmatig lastig gevallen, totaal ten onrechte. Gisteren nog kreeg ik een sms van een supporter die me verwittigde me wel te vinden tijdens mijn wandelingen 's avonds met mijn vrouw... Mijn club en supporters zijn de wanhoop nabij, maar jullie bepalen de toekomst. Jullie bepalen de toekomst voor mijn club, maar ook voor mij persoonlijk.

Ik hoop dat enkel feiten en bewijzen als bewijslast mogen gebruikt worden om iemand te veroordelen en hem op te zadelen met de naam van valsspeler. Ik zweer nogmaals dat ik een bijzonder correct iemand ben en zoals een krant schreef vorige week: "misschien te goed voor deze wereld". Ik sluit met de woorden van onderzoeksrechter Raskin: 'u bent een integer man'! Dank u.